

Verslag werkdag nummer 2, 28 oktober 2014

De wekker liep af en mijn kamergenote schrok wakker, ik niet. Na een frisse douche was ik er helemaal klaar voor. Na een 'te laat' vertrek van de bus en de 'juiste afslag' om de KLM crew op te halen (inclusief een koppeltje nieuwe knappe mannen) kwamen wij ter plaatse. Volop bedrijvigheid bij Sinethemba.

Muurtje horizontaal, verticaal, te hoog, te laag, opnieuw, maar uiteindelijk stond het muurtje er wel! Na ongeveer 60 kruiwagens beton is de fundatie voor de zandbak gelegd. Morgen metselen, hoera!

Tussendoor wel even foto's gemaakt, geprint en uitgedeeld. Iedereen blij.

Ijs in de kraag van Jasmine. Jasmine ook blij... Ze sprong als rodeo Stier in de rondte. Maar wraak was zoet, bij mij bleef het ijs bij mijn broekriem hangen waardoor er niets meer te redden viel.

Ook is er een kleine afvaardiging bij Margaret langs geweest. Super leuk. Wat is het daar mooi geworden! En wat een enthousiast ontvangst, veel gezongen door de kinderen.

Donderdag gaan we allemaal kijken.

Ook zijn vandaag veel meters gemaakt met kleurrijke beschilderingen en grote vlakken. Het is geweldig om te zien hoe in korte tijd en met vele handen een plek kan veranderen van een kille bouwplaats in een vrolijk en dierlijk kinderdagverblijf.

Weer een heerlijke lunch en met de plaatselijke ijscoman als toetje konden we de zeer warme middag tegemoet zien.

Na een emotioneel afscheid van weer drie KLM'ers zijn we afgereisd naar de Table Mountain. Truien mee, jassen mee, sjaals mee, wat denk je? Hartstikke warm. Heel mooi uitzicht, super.

De chauffeur matste ons door iets langer te wachten dan de afgesproken tijd. Uiteindelijk zijn er maar twee medebouwers met de taxi naar het hotel gekomen.

Eerst biertje, biltong, douchen, eten en toen verhaaltje schrijven.

Slaap lekker,

E en M