

Bouwreis Sinethemba dag 1 – zonder foto's

Reisverslag van Maarten, die met zijn twee zoons van 17 en 19 mee is met de bouwreis naar Sinethemba in Kaapstad Zuid-Afrika.

Gisteren Zaterdag 25/10/'14 vertrokken we stipt op tijd van Schiphol voor de reis naar Kaapstad,

Uitstekende rustige vlucht gehad, het 11 uur lange verblijf in het vliegtuig is omgevlogen. Vanochtend zijn we met het hele spul (bijna 40 mannen/vrouwen) in de bus naar de locatie gegaan om kennis te maken met de diverse mensen ter plekke en te kijken wat er allemaal gedaan moet worden. Van te voren had ik me bepaalde zaken voorgesteld, hoe het zou zijn, etc, maar ik kan iedereen verzekeren dat ik er volstrekt naast zat. De aanblik van het Township en zeker de wandeling die we erdoor heen hebben gemaakt als groep zal me mijn leven lang bij blijven. We werden afgezet bij het kinderdagverblijf van Grace en hebben daar even gekeken hoe dat er uitzag, en gezien, aan de hand van de diverse gedragsregels die keurig op diverse aanplakbiljetten waren geschreven, hoe er gewerkt wordt. Grace heeft de boel goed op orde, en met de weinige middelen die ze heeft. Het is een keurig kinderdagverblijf waar het goed toeven is voor de koters.

Vervolgens hebben we de nieuwe locatie in ogenschouw genomen, waar we ons de komende week in het zweet gaan werken, want met 30 graden in de volle zon gaat dat zonder twijfel gebeuren. De nieuwe locatie ligt op loopafstand en daar zijn we heen gewandeld met de gehele groep, Het is zeer indrukwekkend om door zo'n sloppenwijk te lopen, waarbij wij met evenveel belangstelling naar de plaatselijke bevolking keken als zij naar ons.

De nieuwe locatie is wat betreft de ruwbouw bijna gereed, en komende week gaan wij de boel verder verder afbouwen.

Op de terugweg zijn we langs de kerk gelopen en hebben daar een stukje van de zeer swingende dienst meegemaakt, waarbij Rob en Hanneke van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om uit te leggen wat we in het Township komen doen met zo'n grote groep.

Na dat we de dienst hebben verlaten, zijn we naar het dagverblijf van Grace doorgelopen waar een groep van ruim 20 vrouwen bezig was geweest gedurende een groot deel van de ochtend om voor ons een typische Afrikaanse maaltijd te verzorgen.

En ook hier werd uit volle borst gezongen, en wel zodanig dat het Amsterdams Opera koor er jaloers op zou zijn.

De dames die aan het zingen waren hadden tevens de lekkere maaltijd voor ons bereid!

Zonder dat we ook maar iemand zijn kwijtgeraakt is het hele gezelschap vervolgens met de bus vertrokken naar het Kirstenbosch National Botanical Garden, beroemd om zijn Boabab boom (apenbroodboom), die helaas dood is... of lijkt... althans... de bewaker kon geen uitsluitsel geven...

Aangezien het heel belangrijk voor ons is dat we zo snel en goed mogelijk worden geaccepteerd door de plaatselijke bevolking, heeft Rob vervolgens een cursus trommelen geregeld zodat we binnenkort mee kunnen swingen en zingen met de Zuid-Afrikaners.

Terug kijkend moet ik zeggen dat we een hele enerverende, maar vooral indrukwekkende dag hebben gehad, waarbij vooral de vriendelijke en hartelijke ontvangst door de ouders en leidsters van het kinderdagverblijf bij iedereen een warm gevoel heeft achter gelaten, bovendien hebben we kennis kunnen maken met een stukje zeer oorspronkelijke Afrikaanse cultuur, naast het bezoek aan de Garden en onze trommelsessie, heeft dat gezorgd voor een zeer geslaagde eerste dag hier in Afrika,

Voor de thuisblijvers ,het is hier stralend weer ,strak blauw ,een graadje of 27 en het blijft ook zo deze week ☺☺