

Voor de website: Verslag bouwreis KerkKidsKaapstad II 21 februari 2015

21 jongeren 16 tot 23 jaar van Protestantse Gemeente Bilthoven leggen onder begeleiding van Ds Paul Wansink en Ds Benedikte Bos en Stichting Mzamomhle een tuin aan bij Sinethemba, een kinderdagverblijf in de krottenwijk Wallacedene bij Kraaifontein, vlakbij Kaapstad.

Na aankomst in Zuid-Afrika, Kaapstad was er weinig tijd om van de reis bij te komen. Zondagochtend werd er een bezoek gebracht aan de township Wallacedene, waar de groep gedurende de hele week zich zal inzetten om allerlei werkzaamheden in en rond het kinderdagverblijf te verrichten.

Een speeltoestel plaatsen, een trampoline ingraven en daarvoor 180 zakken zand vullen, een fietsbaantje aanleggen, een waslijn plaatsen, een 30 tal bomen planten, een zandbak vullen en afverven, een moestuin aanleggen, grond egaliseren en tot slot 10 kasten in allerlei kleuren verven en dat alles met temperaturen tot rond de 30 graden Celsius. 19 Liter water per uur werd er gedronken, om het vochtpeil hoog te houden. Af ten toe een beetje uitrusten was geen overbodige luxe.

Op zondag werd de groep gastvrij onthaald op het "oude" Sinethemba, waarna er een bezoek werd afgelegd bij een lokale kerkgemeenschap. Met open armen, veel gezang en dans, begroetten de wijkbewoners de jongeren.

Na een traditionele lunch van vetkoek en kip op de crèche werd de groep met heel veel indrukken "losgelaten" op de Tafelberg met een fabelachtig uitzicht.

Citaat: Rinze schrijft op de laatste dag van de reis: "Ik denk dat ik namens de hele groep spreek als ik zeg dat ik een geweldige tijd gehad heb. Ik heb twee hele verschillende werelden in dezelfde stad gezien. Dit heeft veel indruk op mij gemaakt en ik merkte dat andere er ook erg van onder de indruk waren. Vooral de eerste zondag, het eerste contact met de township Wallacedene en later op de dag de Tafelberg was erg typerend voor de stad. Zo zagen we het kwetsbaarste en het mooiste van de stad kort achter elkaar".

Van maandag tot en met vrijdag was het vervolgens heel hard werken om alles voor elkaar te krijgen. De eigenaar van Cape Garden Centre heeft voor alle bomen en planten gezorgd, waardoor de zandvlakte werd omgetoverd in een groene oase met zeker op termijn, heerlijke schaduw.

5 Prachtige grote bloembakken werden door de jongeren geverfd en de meegeleverde buxussen maakten het geheel af.

Na aanvankelijk wat hoofdbrekers bij het doe het zelf pakket speeltoestel bouwen is het toch gelukt om de 'jungle gym' kaarsrecht in de grond te krijgen.

Gras en kunstgras werden door derden aangebracht, waardoor de tuin lekker groen werd.

Helaas was de maat van de trampoline wel juist, maar het te graven gat niet juist doorgegeven door de leverancier, waardoor de trampoline niet anders kon functioneren dan het gegraven gat weer met 180 zakken zand te vullen zodat de trampoline de nodige draagkracht kreeg. Nadat de jongeren er diverse salto's op hadden gesprongen werd de trampoline opengesteld voor de kids. Groot enthousiasme om lekker te springen.

De kasten kregen de kleuren van de lokalen, zodat ieder lokaal over zijn eigen kasten kon beschikken. Op vrijdag kon uiteindelijk ook de laatste kleur worden aangebracht, omdat de verf eerst op een andere locatie was geleverd.

Er is ook heel hard gewerkt aan het weggetje. Met pikhouwelen de keiharde bovenlaag weghalen, met kruiwagens afvoeren en vervolgens beton storten was een hele zware klus.

Veel voldoening gaf ook het maken van de moestuin. Ook daar moest de harde bovenlaag worden weggehaald, grove stenen worden afgevoerd en de grond moest worden gemengd met compost. Drie bakken met zaad voor allerlei groenten waren het resultaat. De bijgeleverde sproeier zal ongetwijfeld goed zijn werk doen bij deze droogte.

Op woensdagochtend is er een bezoek gebracht aan M'zamomhle Educare Centrum, de locatie waar in 2012 KerkKidsKaapstad I de fundering voor heeft gegraven. Degenen die er toen waren en die ook nu mee waren deed het veel om te zien hoe er nu werd gespeeld en geleerd, hoe meer dan 160 kinderen er vrolijk en blij een veilig en prachtig onderkomen hadden gekregen.

Op donderdagavond was er na al het zware tijd plaats ingeruimd door Santos, voor een heuse voetbalwedstrijd van hun jeugdteam tegen 'onze' jongeren. De schade bleef beperkt tot verlies van 5-1. Gelukkig toch een doelpunt van onze zijde om het gezichtsverlies enigszins te beperken.

De gaten graven voor de dertig bomen waren ook een klus. Toen de bomen er uiteindelijk in stonden, bleken ze door de harde wind sterk te buigen en om te waaien. Extra palen waren de oplossing. De gevraagde hamer bleek niet voorradig, dus werden de palen er met straatklinkers ingeramd. Zo die waaien niet meer om.

Op vrijdagmiddag werden er door drie medewerkers van het Tuincentrum twee bomen aan weerszijden van de zandbak geplant en was er een korte herdenking voor een medewerker van hen, die was overleden.

Op zaterdag was het feest. Een blijge gebeurtenis met zang en dans. De groep jongeren hadden diverse liedjes ingestudeerd en konden zo in muzikaal opzicht ook wat terugdoen voor de crèche.

Grace kreeg van Stichting Mzamomhle zaad voor de moestuin voor echte groenten, maar het zaad was ook symbolisch voor het planten van zaadjes in ieder kind, in iedere ouder, in iedere leidster voor hoop op een betere toekomst voor elk kind.

Na nog wat dagen van ontspanning, strand, bezoek aan een kerkdienst (2 en half uur!!!), picknick, Robbeneiland, bezoek aan een landgoed met wilde dieren en het bezoek aan het natuurreservaat Kaap de Goede Hoop, was er veel onrust over de enorme bosbranden. Maar bij vertrek was er zeker reden tot feestvreugde omdat alle werkzaamheden waren afgerond en iedereen naar huis ging met een schat aan ervaring.